

Θεωρούμαστε δημιουργία του Θεού όταν βασανίζουμε εκούσια τα ζώα?

Όλοι αναρωπιόμαστε αν πράγματι το 'κακό' ζει στη γη. Πόλεμοι, καταδιώξεις θρησκευτικές ή κοινωνικές, βασανιστήρια, κακοποίηση των ανθρώπων και των ζώων.

Είναι άραγε ο Παράδεισος ανοικτός στους πιστούς που όμως βασανίζουν ανθρώπους και ζώα, ή στους ακτιβιστές που προστατεύουν κάθε αδύναμο πλάσμα?

Η φύση μας, η μνήμη Θεού, θα έπρεπε να μας κάνει να προστατεύουμε κάθε τι αδύναμο, μικρό και απροστάτευτο. Αλλά εμείς πράττουμε αντίθετα. Τα βίαια εγκλήματα κατά των ζώων και η τακτική κακοποίησή τους είναι πλέον ρουτίνα στα αστικά και αγροτικά κέντρα, αλλά παραταύτα δεν έχουν αναγνωριστεί απόλυτα ως κακουργήματα.

Στη σύγχρονη εποχή η επιστήμη έχει ανακαλύψει στοιχεία του σύμπαντος αλλά χρειάζεται χρόνο να καταπολεμήσει ή να προσφέρει πρόληψη κατά των ασθενειών όπως ο καρκίνος.

Η ανθρωπότητα παρουσιάζει μία απόλυτη ανισορροπία στις κατευθύνσεις της και τις επιτυχίες. Έχει να κάνει με κατευθυνόμενη επιστήμη η προτεραιότητες από τις βιομηχανίες? Σίγουρα πάντως υπάρχει μία έλλειψη εκπαίδευσης στο σχολείο σχετικά με το σωστό και το λάθος, σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και το ό,τι αυτά τα πλάσματα του Θεού δημιουργήθηκαν πριν το ανθρώπινο γένος, σχετικά με τις πράξεις μας συνείδησης καθημερινά.

Οι ερευνητές που πειραματίζονται στα ζώα θα υπερασπιστούν τα επιτεύγματα της επιστήμης με κάθε κόστος. Οι κυνηγοί ποστάρουν φωτογραφίες γελαστοί με έπαρση δίπλα ή πάνω στα τρόπαιά τους, που τις περισσότερες φορές είναι προστατευόμενα είδη, και υπερασπίζονται το 'δικαίωμά' τους με σκληρή γλώσσα. Η κακοποίηση των κατοικίδιων από καταγεγραμμένα αρχεία φθάνουν τα εκατομμύρια υποθέσεις ετησίως. Οι κτηνοτροφικές φάρμες μεγαλώνουν μέχρι θανάτου σε αμφίβολες συνθήκες τα ζώα, προκαλώντας τους όλες τις μορφές στρες μέχρι τελευταίας πνοής. Σε πολλές χώρες τα ζώα υποφέρουν χτυπημένα στη διάρκεια της εκπαίδευσής τους και υποχρεωμένα να μάθουν ό,τι χρειάζεται για την παράσταση στο τσίρκο, ή να συμμετάσχουν σε κυνομαχίες και άλλες μορφές παράνομων αγώνων.

Ένα σλόγκαν λέει, πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για ειρήνη όταν έχουμε κρέας στο πιάτο μας...

Πώς μπορεί κάποιος να χτυπά μέχρι θανάτου ένα μωρό φώκιας στο άκουσμα του ουρλιαχτού και μετά να πάει εκκλησία? Τι είδος ανθρώπου θα φορέσει τη γούνα από το χτυπημένο

απροστάτευτο μωρό? Αυτό δεν είναι σίγουρα εκσυγχρονισμός, σε μία εποχή που σχεδιάζουμε ταξίδια στο διάστημα.

Είναι υπεραπαραίτητο, ο καθένας μας και όλοι μαζί να εναντιωθούμε σε κάθε μορφή βίας και να διεκδικήσουμε την ανθρωπότητά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει επίσης να καταψηφίσει σχετικούς νόμους με τον αποκλεισμό προϊόντων και υποπροϊόντων από τις φώκιες, ώστε να βοηθήσει να σταματήσει αυτή η ετήσια σκληρότητα, να εναντιωθεί στο κυνήγι φώκιας.

Όλοι μαζί μέσα από τη κοινωνία και τους οργανισμούς μπορούμε να σώσουμε, να φροντίσουμε, να πάρουμε θέση στη σκληρότητα κατά των ζώων, σε κάθε βιομηχανία που χρησιμοποιεί σκληρές μεθόδους, ή να ρεπορτάρουμε το παράνομο κυνήγι ζώων, ή αγροτικές μονάδες που κακοποιούν τα ζώα, να πάρουμε θέση στην κακοποίηση των αλόγων και των μουλαριών, στην αμέλεια των ζώων.

Ακόμη και τα κατοικίδια δεν είναι τόσο τυχερά πάντα ώστε να έχουν το σπιτικό τους και καλούς ανθρώπους να τα αγαπούν και να τα φροντίζουν. Ναι, υπάρχουν εκατομμύρια καταγεγραμμένες υποθέσεις για κατοικίδια που υποφέρουν στα χέρια βάρβαρων ανθρώπων που καταχρηστικά τα κακοποιούν.

Έχει αποδειχθεί, ότι οι άνθρωποι που ασκούν σκληρότητα στα ζώα είναι βίαιοι και στους ανθρώπους. Πόσες φορές στον Τύπο έχουμε διαβάσει σε υποθέσεις εγκλημάτων σχόλια που αφορούν την κακοποίηση ζώων? Έγκυρες μελέτες ερευνητών αποκαλύπτουν πως η βία στο σπίτι και η κακοποίηση παιδιών εμπεριέχει κακοποίηση ζώων επίσης.

Έχουμε δει άπειρες περιπτώσεις ζώων που σφάζονται στην αγωνία με την χαλάλ ή κόσερ μέθοδο. Έχει αποδειχθεί ότι κάποιες τέτοιες σφαγές γίνονται χωρίς αναισθησία, κάτι που είναι παράνομο και ανήθικο. Πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθεί ένα ζώο να υποφέρει, να κάνει ήχους, γνωρίζοντας σε αβάσταχτο πόνο πως ήρθε το τέλος? Πώς ο Θεός μπορεί να ευαρεστηθεί από αυτό? (Αφού οι μέθοδοι αυτοί αφορούν παλαιές θρησκευτικές αντιλήψεις περί ευαρέσκειας Θεού).

Και κάθε Πάσχα, η Χριστιανοσύνη γιορτάζει με μία μαζική σφαγή από αρνιά και κατσικάκια. Κάθε θρησκεία πρέπει να επαναπροσδιορίσει ποιά έθιμα πρέπει να επιβιώνουν ή να αναθεωρηθούν στις μέρες μας ώστε να μην έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματα των ζώων.

Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε για να τρώει αποκλειστικά για διασκέδαση και με κάθε ηθικό τίμημα. Αυτή είναι μία διεστραμμένη πραγματικότητα της αφθονίας. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε πού στεκόμαστε.

Μοιραστείτε τη γνώμη σας με το κοινό για την σκληρότητα των ζώων και εκπαιδέυστε άλλους μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα (Μεικ απ κλπ) που έχουν τεσταριστεί στα ζώα. Ελέγχξτε μέσα από την ΡΕΤΑ ποιού κατασκευάζουν προϊόντα στο Χονγκ Κονγκ στο οποίο επιτρέπεται βάση

νόμου η σκληρότητα στα ζώα. Να συμμετέχετε σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με την περίθαλψη των ζώων σε ειδικά καταφύγια περίθαλψης ή καταφύγια συντήρησης της άγριας ζωής παγκοσμίως.

Δώστε τη δική σας μάχη ενάντια σε κάθε μορφή κακοποίησης και εκμετάλευσης των ζώων. Ξεκινήστε με την δική σας επιμόρφωση σήμερα.

Δόξα τω Θεώ υπάρχουν οργανισμοί και ακτιβιστές που μας επιμορφώνουν μέσα από εντατικές δράσεις και τη καθημερινή τους υπογραφή, με επιτυχίες από οργανωμένες δράσεις να σταματήσουν ή να προλάβουν τα χειρότερα, και τακτικά σε συνεργασία με το νόμο.

Μπορείτε να κάνετε όμορφη αρχή με το να υπογράψετε αναφορές μέσα από online εφαρμογές, να ακολουθήσετε οργανισμούς όπως η **PeTA** <https://www.peta.org/> και σίγουρα να αλλάξετε τις διατροφικές σας συνήθειες. Έχουμε δημιουργήσει ένα τοξικό περιβάλλον και σίγουρα μία καλή αρχή είναι να αγκαλιάσετε νέες συνήθειες και να βάλετε βιολογικά προϊόντα στη διατροφή σας.

Δεν θα χρησιμοποιήσω φωτογραφίες με ενοχλητικό περιεχόμενο για να ευαισθητοποιήσω, ούτε θα περιγράψω περιπτώσεις από την υπέρτατη βαρβαρότητα που έχει καταγραφεί στα μέσα, γιατί θα σας ραγίσουν την καρδιά. Αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσετε με δική σας θέληση σχετικά βίντεο για να καταλάβετε. Υπάρχει αφθονία στο θέμα σε διαδικτυακές βιβλιοθήκες, μέσα ενημέρωσης και έρευνες από τους σχετικούς οργανισμούς.

Να θυμάστε τα μικρά πράγματα ξεκινούν από εμάς, η σπίθα για μία μικρή πράξη σήμερα, αντανακλά σε κάτι καλό μίλια μακριά αύριο. Τα ζώα είναι έλλογα πλάσματα που αξίζουν σεβασμό και έχουν δικαιώματα. Ξεχάστε το ανασήκωμα των ώμων, ποιά είναι η δράση σου για να σταματήσεις τη βαρβαρότητα ενάντια στα ζώα?

Μαρία Μπακαλάκου
MEDUSAUDI.COM

<https://medusaudi.com/stop-animal-cruelty/>